



## Tusenåriga hantverkstraditioner firas på en av Italiens mest utmärkande platser

Den historiska bergsbyn Valle d'Aosta är främst känd som en plats för några av världens bästa skidorter. Nu är det dags för Sant'Orso-festivalen – en tvådagarsfestival som lyfter den långa handels- och hantverkstradition som har funnits i staden sedan medeltiden.



Varje år mellan den 30 och 31 januari samlas konstnärer och hantverkare från Valle d'Aosta för att visa upp sina skapelser på stadens gator. På medeltiden var festivalen belägen i "Borgo di Aosta", området kring Sant'Orsos kyrka. Enligt legenden var det där allt startade då ett helgon, som levde intill kyrkan, hjälpte de fattiga och delade ut kläder och de karaktäristiska träskor som man idag kan hitta på festivalen.

Idag är hela staden involverad i festivalen som tar plats både innan och utanför den romerska stadens murar. Förutom träbearbetning kan besökare beskåda och köpa hantverk i täljsten, smidesjärn och läder. Även gardiner och olika typer av gamla hushållsartiklar finns till salu.

Till skillnad från andra kommersiella event är festivalen ett unikt tillfälle för hantverkarna att möta en publik som uppskattar de gamla hantverkstraditionerna. Festivalen bjuder också på musik, folktro och Valle d'Aostas traditionella maträtter och viner.

Delikatesserna i regionen inkluderar bergspotatis och komjölkosten *Fonitina*, som har tilldelats den EU-skyddade ursprungsbeteckningen PDO. Osten får sin rika och unika smak från de kor som under sommaren betar på 700 meters höjd. En annan skyddad delikatess är det saltade fläsket, *Vallée d'Aoste Jambon de Bosses*, som är producerad på 1600 meters höjd.

Festivalen är inte bara ett bra tillfälle att lära känna gamla hantverk och god mat. Sedan det romerska rikets storhet har Valle d'Aosta, eller Augusta Praetoria som det en gång var, varit en viktig handelsstad på sträckan genom det bergiga Europa, och många fascinerande sevärdheter från det romerska riket finns fortfarande kvar. Fortida relikter som Augustus båge och romerska teatern står fortfarande kvar efter 2000 år. Även den rektangulära romerska stadsmuren är intakt på flera ställen.

Det var under första århundradet f.Kr., efter att man hade besekrat det inhemska folket, som romarna började urbanisera det erövrade territoriet. De organiserade området och med hjälp av ett nätverk av vägar skapade de den nya infrastrukturen och bergspassagen. Även idag kallar de Valle d'Aosta för Alpernas Rom.

Vidare kan man uppleva det fascinerande och kontroversiella Cryptoporticus, som består av halvt underjordiska korridorer, uppförda under kejsar Augustus era. Det finns flera teorier om Cryptoporticus funktion; vissa tror att korridorerna har använts som en mittpunkt för att sammanföra ett heligt område och ett allmänt torg.

Festivalens avslutning kallas *Veilà*, och går av stapeln natten mellan den 30 och 31 januari. Då är gatorna upplysta och fulla av folk som vill fira till gryningen.

**För mer information om Aostadalen, vänligen kontakta:**

Target Tourism, Press Office

Pia Klitten Sørensen

E-post: [pia@target-tourism.dk](mailto:pia@target-tourism.dk)

Telefon: 2452 1025

[www.target-tourism.dk](http://www.target-tourism.dk)

**Om Valle d'Aosta**

*Valle d'Aosta, Aostadalen, har en area på ca 3270 km<sup>2</sup>, och är den minsta regionen i Italien. En tredjedel av områdets totala area ligger 2600 meter över havet. Dalen är formad av glaciärer och omgiven av berg; ett vackert område, spektakulärt beläget mitt bland Europas högsta toppar med Mont Blanc som gränsar till Frankrike på ena sidan och Matterhorn och Monte Rosa som gränsar till Schweiz på den andra sidan. Det är också här du hittar den vilda och orörda nationalparken Gran Paradiso. Kulturen består av en fin blandning mellan italiensk och fransk kultur. Med en utsökt gastronomi, ett arkitektoniskt charmigt och pittoreskt alpint landskap och med ett brett utbud av sportaktiviteter, lockar området människor från hela världen. Som region erbjuder Aostadalen inte bara gynnsamma förutsättningar för bergsklättrare, vandrare och skidåkare. Det är också en idealisk destination för människor som vill ha en mer avslappnad, trivsamt och trevlig semester med vackra omgivningar. <http://www.lovevda.it/en>*